

SCENE 1: DE NEPDIRIGENT

Verteller: 'Hallo jongens en meisjes, ik ben blij dat jullie er allemaal zijn en heet jullie dan ook van harte welkom bij de voorstelling 'MUZIEK IS 'COOL' DOE OOK EENS MEE!' uitgevoerd door muziekvereniging (*naam*). Zoals jullie zien is het podium nog helemaal leeg, maar om naar muziek te luisteren hebben we toch een orkest nodig.....of niet soms?'

Kinderen: 'Jaaaa!'

Verteller: 'Ik denk dat als wij nu met zijn allen alvast een groot applaus geven voor de muzikanten zij misschien wel op het podium verschijnen.' (*kinderen klappen*)

(Het orkest speelt: 'Introducing the Young Band')

Verteller: 'Dat muziekstuk hebben jullie prachtig gespeeld. We konden ook heel goed zien welke instrumenten er allemaal in een orkest meespelen, maar volgens mij ontbreekt er nog iemand. Jongens en meisjes, weten jullie hoe die meneer (of mevrouw) heet die altijd met een stok voor het orkest staat te zwaaien?'

Kinderen: 'Dirigent!'

Verteller: 'Heel goed, een dirigent. Maar zien jullie ook een dirigent?'

Kinderen: 'Neeee!'

(Een nepdirigent komt op. Hij heeft een rare hoed op zijn hoofd en een veel te grote bril op zijn neus. Zijn jas is verkeerd dichtgeknoopt en hij heeft een tak in zijn hand.)

Nepdirigent: 'Hallo allemaal, ik liep op straat en hoorde hier binnen muziek. Toen dacht ik bij mezelf: 'Kom, laat ik eens gaan luisteren, want ik ben dol op muziek. Wat een mooi orkest zit daar met allemaal prachtig blinkende instrumenten, maar.....ik zie helemaal geen dirigent.'

Verteller: 'Nee, de dirigent is er nog niet. Wij snappen ook niet waar hij/zij blijft.'

Nepdirigent: 'Het orkest wil een concert geven en de dirigent is er nog niet? Nou, dan boffen jullie, want ik (slaat op zijn borst) ben toevallig ook een dirigent.'

Verteller: 'Bent u ook een dirigent?'

Nepdirigent: 'Jazeker, dat kunt u toch wel zien aan mijn dirigeerstok?' (*zwaait met de tak*)

Verteller: 'Jongens en meisjes, is dat een dirigeerstok?'

ENZ. ENZ.